



Fredag 04 juli 2014

0500-46 75 00 (vxd) sla.se | njotdning.se

Sök på sla.se

Sök!

 Sök bland artiklar.
 Fler sökaltemativ | RSS | Facebook | Twitter

 Kö
 till
 » Bil
 » KK

 Ettan Näringsliv Sport Webb-tv Nöje Krönikor Resor Bloggar Väder
 Skövde Hjo Tibro Karesborg Falköping Skaraborg Mariestad Gullspång Töreboda

Skövde

sla.se » Skövde



"Jag trodde inte att jag skulle orka sitta så många timmar på cykeln, så många dagar i rad. Jag är överraskad över vad kroppen klarar", säger Stefan Wendt som på tisdagen kom hem till Skövde efter sin Sverigeresa. Nu laddar han för Cykelvasan. "Nioll mil känns ju som ingenting efter det här." FOTO: PETRA LUNDGREN

Stefan cyklade från norr till söder

På mindre än två veckor cyklade Stefan Wendt 215 mil genom hela Sverige. Har sett landets skiftningar från det fascinerande vilda till vackra Österlen.

– Det var en härlig upplevelse. Jag har inte ångrat mig en enda sekund.

Publicerad: 2014-06-19 08:00

 Rekommendera Dela Tweeta 1 [Hjälp?](#)

På tisdagseftermiddagen kom Stefan Wendt hem från Skåne och ett par timmar senare hälsade SLA på i familjens hus i Skövde.

Stefan bär inga spår av den trötthet som man skulle kunna misstänka infinner sig efter 215 mil på cykel på mindre än två veckor.

– Allt har gått över förväntan och jag är förvånad över vad man klarar av.

Det går inte att ta miste på lyckan över att ha klarat utmaningen han satte upp för sig själv och Stefan berättar lyriskt om alla upplevelser, all vacker natur och alla trevliga människor han har mött.

– Jag har sett alla skiftningar i landet och intrycken kommer att ta tid att smälta. Österlens landsbygd var nog det vackraste och resans startpunkt, den vilda naturen, var mest fascinerande. Och jag har sett väldigt mycket skog.

Fascineras av äventyr

Stefan har alltid idrottat mycket och även tävlat i längdskidåkning. Hans bästa placering i Vasaloppet är plats 147. Under en lång period tränade han mest för att må bra men för två år sedan började han träna ordentligt på sin mountainbike.

– Jag kände att jag var i fin form och eftersom jag nyligen tog ett avgångsvederlag från jobbet på Volvo IT så hade jag tiden också. Jag fascineras av äventyr och jag har läst mycket om andra.

Först hade Stefan tänkt cykla från Treriksroset till Skövde, men det gick så bra att han valde att fortsätta hela vägen till Skåne.

Men själva starten på äventyret blev inte riktigt som han hade tänkt sig.



Stefan hade köpt ballonger och older, och väl framme i Smygehuk fixade han till frändret genom att bjuda in förloppasserande.
FOTO: PRIVAT [Förstora]



Här, vid byn Kilpisjärvi i Finland, köv Stefan av bussen. Snön låg fortfarande kvar och omöjliggjorde Treriksroset som startpunkt.
FOTO: PRIVAT [Förstora]



Österlens landsbygd var nöjopunkten på resan. Stefan tog många bilder som han la ut på sin facebook-sida under resans gång. Där fick han många följare och många glada tillrop.
FOTO: PRIVAT [Förstora]

ANNONS:

Tjäna 100.000kr i månaden
Svenskarna är förvånade! Nu kan du tjäna mer än 100.000 kr i månaden!
www.vinstmetod.org

Så tjänar du 3000 kr/dag

Kontrollera din ekonomiska framtid! Allt du behöver veta. Läs mer här!
handelformybörjare.se

MATCHAD BOKA ANNONS HÄR

– Jag flög till Tromsø och tog en buss till byn Kilpisjärvi i Finland. Jag hade läst om en 44 kilometer lång led därifrån till Trekröset, men när jag klev av bussen såg jag inga spår av den.

Det var alldeles tyst, Stefan var helt ensam och undrade vad han hade gett sig in på.

– Det var mer än en halvmeter snö, smältsnö, men jag började pulsa. Efter en halvtimme var jag genomblöt och vågade inte fortsätta.

Köpte ny sadel

Väl tillbaka i byn pratade han med ortsbefolkningen som tyckte att han var dum som ens försökte. Det går inte att gå dit den här tiden på året.

Stefan valde en annan lösning.

– Jag cyklade två kilometer norrut, så att jag var helt säker på att jag var norr om Sverige.

Första dagen cyklade Stefan 44 mil och han snittade 15 mil per dag under resan som gick längs Inlandsvägen. Han sov i växelvis tält, campingstugor och på bed and breakfast, och hans cykel är en standardcykel med 24 växlar som kan ta mycket packning.

Han hade mestadels fint väder och klarade sig från olyckor och punkteringar, men redan på tredje dagen var det nära att han fick avbryta resan.

– Jag fick problem med baken på grund av sadeln. När jag kom till Gällivare letade jag reda på en butik där jag kunde köpa en ny, och sen gick det hur bra som helst.

Körde egen Vätternrunda

Mat var en stor del av resan och det gällde att planera i förväg. I alla fall i Norrland där det kan vara långt mellan matställen.

– Mellan Jokkmokk och Arvidsjaur är det 15 mil och när jag kom till en by mellan orterna så var jag rejält hungrig. Jag frågade en ortsbo om det fanns någon korvkiosk där

och hon sa att det fanns en neråt vägen. Den visade sig ligga i Arvidsjaur, fyra mil bort ...

När Stefan kom till Skövde valde han att sova två nätter hemma i sin egen säng innan det var dags att ge sig av igen.

– Då var det Vätternrundan och jag tänkte att jag skulle göra min egen. Så jag cyklade 30 mil från Skövde till Osby i Skåne. Det var ju idiotiskt egentligen, men det gick bra.

Inför slutetappen hade han laddat med cider och ballonger, och väl vid Sveriges sydspets firade han med de besökare som råkade vara där just då.



De flesta dagar cyklade Stefan från sju på morgonen till 18 på kvällen. En av de många minnesvärda händelserna var renarna i norr som gärna sprang framför honom på vägen.
FOTO: PRIVAT [Förstora]



Från det vilda i norr till det odlade i söder. Stefan har sett alla skiftningar i landet under sin resa. "Man hinner med att se mycket när man cyklar."
FOTO: PRIVAT [Förstora]



Stefan startade den 2 juni klockan 13.00 och var framme i Smögenuk den 16 juni vid 12-tiden.
FOTO: PRIVAT [Förstora]

Anna Warner
anna.warner@sia.se
0500-46 76 68